

KERSTTOESPRAAK VAN DE NIEUWE MINISTER-PRESIDENT.

Hartelijk welkom bij deze ingelaste persconferentie. Als minister-president van het toekomstig kabinet richt ik mij tot U met een opwekkende boodschap.

Wij verklaren de coronamaatregelen per direct voor beëindigd. De instellingen en winkels kunnen vandaag nog worden geopend. De regering geeft U terug, wat altijd van U was. Uw vrijheid. Uw vrijheid om zonder grenzen met elkaar om te gaan, zonder 1,5 meter, zonder mondkapjes en zonder gesloten bedrijven en instellingen. Geen overheidsgezag heeft het morele recht uw klassieke burgerrechten af te nemen zoals dat het afgelopen twee jaar is gebeurd.

Vanavond is het Kerstavond en morgen is het Kerstmis. De cafés en restaurants kunnen open. De winkels kunnen open. De theaters, concertzalen, evenementen en musea kunnen open. De scholen en alle andere instellingen kunnen open. We zullen de mondkapjesplicht afschaffen. We zullen het QR paspoort afschaffen. Laat die symbolen van discriminatie en onderdrukking nooit meer terug keren.

Wij moeten leren leven met Omikron. Omikron is niet het probleem, maar paradoxaal genoeg deel van de oplossing. "Omikron verspreidt sneller, maar is lichter" blijkt uit Zuid-Afrikaans onderzoek. Dat is niet uitzonderlijk, maar volgens deskundigen het normale verloop van een verspreidend virus. Het is het OMT te verwijten dat het zich fixeert op de verspreidingsnelheid van de variant en voor de afnemende ziektetgraad nader wetenschappelijk onderzoek nodig acht. Zij wikkelt selectief en ideologisch in de medische wetenschap. Het OMT zal vanaf nu nog uitsluitend kunnen adviseren over het opschalen van de zorg en het inrichten van het zorgstelsel. Wij zullen haar adviezen afwegen tegenover adviezen van kritisch medisch wetenschappers.

Koning Willem Alexander drukte het bij zijn herdenkingsrede op 4 Mei 2020 kernachtig uit. 'Niet normaal maken wat niet normaal is'. Zijn Regering, het OMT en de media hebben tragisch genoeg de afgelopen twee jaar bij herhaling het tegenovergestelde gedaan: 'Normaal maken wat niet normaal is'.

Het abnormale is normaal geworden. Het Coronabeleid was een aanval op onze moderne leefwijze. Een aanval op ons bestaan in de publieke ruimte.

Wij gedenken de vele slachtoffers van het regeringsbeleid. De tienduizenden bedrijven in de horeca, kleine winkels, toerisme, cultuur en persoonlijke beroepen. Wij gedenken de honderdduizenden economische slachtoffers die daar werken. Wij gedenken de ouderen en kinderen, die door gedwongen afstand en mondkapjesterreur moesten leven in angst en paranoia. Wij gedenken ook hen die de moed hadden op te staan tegen het repressiebeleid om de burgerrechten te verdedigen en bedreigd werden in hun baan en hun toekomst.

De media knipt en plakt haar eigen voorgeschreven werkelijkheid en presenteert die in een saus van modieus infotainment. Binnen die media kregen de critici van het coronabeleid niet of nauwelijks argumentatieruimte. We leven echter in het tijdperk van de sociale media en dat geeft nieuwe en ongekende mogelijkheden voor alternatieve meningsvorming. Alle burgers kunnen journalist zijn. De een heeft natuurlijk een invloedrijker podium dan de ander, maar iedereen kan deelnemen. Vanuit de sociale media wordt er een kritische tegenmacht opgebouwd. Onze burgerrechten zijn vergaand ingeperkt, maar het volk heeft nog steeds de macht te spreken. Nederland is hoe gebrekkig ook nog steeds een parlementaire democratie.

Op 16 Maart 2022 kunt U stemmen voor de Gemeenteraad. Stemt U voor diegenen die de moed en de woorden hadden om op te staan tegen deze virologische dictatuur. Stemt U voor diegenen, die uw burgerrechten beschermen en het tot hun missie hebben gemaakt om Lockdowns ook in de toekomst te bestrijden. Het coronaverzet heeft vele gezichten van diverse politieke kleur.

Vanavond, Kerstavond, vieren we de geboorte van het kind dat een nieuw tijdperk in de wereldgeschiedenis zou inluiden. Jezus van Nazareth werd verdoemd, gekruisigd en tenslotte aanbeden. Hij zou in de moderne coronawereld door veel van zijn eigen volgelingen worden weggezet als een gevaarlijke sekteleider, gecensureerd op sociale media en strafrechtelijk vervolgd door de moderne Romeinen. U herkent die moderne Romeinen in de

burgemeesters van de veiligheidsregio's met hun justitiële aanklagers en hun boete uitdelende BOA's.

Kerstavond zullen we jaarlijks vieren als bevrijdingsdag. We vieren het einde van een virologische dictatuur en de geboorte van een periode van wederopbouw.

Ik wens U een inspirerende Kerst en een Voorspoedig Nieuwjaar !